

Terugkieke

De column 'Hersenspinzel' wordt geschreven door Augustinus voor Senioren Vereniging Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand

In de vorige spinsel keken we al vooruit naar 2025. En nu kijken we pas terug naar 2024. De omgekeerde wereld dus. Maar omdat we bij de Hersenspinsels wel meer afwijkingen hebben gehad, doen we dat aan het einde van het Jaar des Heeren 2024 ook maar.

We kunnen ons natuurlijk afvragen of 2024 het mensdom heeft gebracht wat ze ervan verwachtte. En afhankelijk van wat de lezer(es) dit jaar heeft meegemaakt zal er gedacht worden: wel of niet helemaal, deels, helemaal niet en wat daarvoor nog meer verzinnen is.

Laten we eerst op de persoonlijke toer gaan. Heeft 2024 ons privé gebracht wat we ervan verwachtten? Of zijn er dingen gebeurd die we niet voorzagen en die ons leven behoorlijk op z'n kop hebben gezet? Die ons behoorlijk beroerd hebben en die we bezig zijn een plaats in ons privéleven te geven. En dan kijken we terug op van alles wat er in ons wereldje allemaal is gebeurd.



We kampen nog steeds met de oorlog van Vladimir Ploetin in Oekraïne en waarbij het land zowat aan gort wordt geschoten. Waar het respect voor de medemens, ook al spreekt die een andere taal, met voeten wordt getreden. Waar vanuit de agressor de leugen regeert en er geen reden tot vreugde is. Hoe is dat te rijmen met de sfeer van vrede die we bij de Kerstdagen verwachten? En dat wordt dan nog versterkt door wat er in het Nabije Oosten in Gaza aan de gang is. Dat maakt onze werelddol er niet veiliger op.

Je kunt je afvragen waarom mensen dat doen. Waarom moet Ploetin nu met alle geweld buurland Oekraïne inlijven? Heeft hij aan Rusland niet genoeg om ervoor te zorgen dat de mensen daar een goed leven kunnen opbouwen? En niet overheerst worden met leugens en bedrog? Of interesseert hem dat niet? We mogen hopen dat aan die ploeterij volgend jaar een einde komt. Zodat de Oekraïne en Rusland weer in vrede (met elkaar) kunnen leven.

Datzelfde geldt ook voor de strijd tussen Hamas en Israël. Waarom werd in de nacht van 7 oktober jl. Israël niets



ontziend belaagd door Hamas? Waardoor daar nu ook een eindeloze en niets ontziende strijd aan de gang is waardoor tienduizenden onschuldige burgers worden getroffen? Dat er protest tegen Israël is, is goed te begrijpen, maar waarom protesteren we dan niet tegen Hamas? Laten we hopen dat de bewoners van dit gebied in 2025 echt de Sjaloom - vrede zullen meemaken.

Terug naar onze eigen Lage Landen. Na de vorig jarige stembusgang kregen na eindeloos gepalaver, ruzies, wantrouwig- en kinderachtigheden eindelijk een nieuwe Ministerpresident toegeschoven. Mark Rutte maakte promotie naar de Navo en daardoor kregen we een nieuwe premier toegeschoven met de toepasselijke naam Schoof. En nu hij en **zijn** Team NL er eindelijk zitten, wordt er alweer gezegd dat het een 'soepzootje' is en dat er voor ons landje weinig goeds van zal komen. Waarom niet eerst eens afwachten en die jongens en meisjes een kans geven iets van het regeren te maken? Iedereen heeft toch recht op een eerlijke kans? Waarom zij dan niet? Ook al hou je soms je hart vast wat er vanuit dat gezelschap allemaal geopenbaard wordt.

Ook in onze contreien is er het een en ander gebeurd, dat van invloed had en heeft op ons leven en dat van onze mede Goesenaren en onze omgeving. We hadden een wethouder, die het niet kon bolwerken. Hoewel zijn partij gezegd had dat er in Goes ook heel wat moest veranderen en dat zijn partij daarvoor zou zorgen. Er zou een Nieuw Goes komen! Maar de praktijk viel hem zo zwaar tegen dat hij er de brui aan gaf. En wie werd zijn opvolger? Wel een raadslid van een partij die het volgens zijn partij in het verleden niet veel goeds had gedaan. En ... om het met Gerbrand Adriaenszoon Bredero Adriaenszn te zeggen: "**Het kan verkeren**". En er valt heel wat 'terug te kijken'. Want ook in het Land van Goes stond het leven niet stil. Waar u naar 'terug wil kijken' laten we graag aan u zelf over.

Augustinus