

Waarom waarom

De column 'Hersenspinzel' wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand

Wat is er nu zo buitengewoon aan iets dat het nog eens buitengewoon is? Ieder die deze titel leest, zal zich afvragen wat Augustinus nu weer verzonnen heeft om op een buitengewone manier over iets te hersenspinselen. Een moeilijk te beantwoorden vraag, maar gaat het over een onderwerp dat aan het eind van het Jaar des Heren 2023 aan de orde was en eventjes nogal wat opzien baarde. Het ging over lieden met een bepaald beroep dat zich door een TV - programma zwaar beledigd voelde. Een programma waarin onder andere een besnorde mijnheer met lang haar optreedt en nog enkele andere figuren die niet bij iedere kijker op (veel) sympathie kunnen rekenen.

Maar wat is er dan zo bijzonder aan dat onder dat ik hier in deze spinsel aandacht wil besteden? Wel het gaat over mensen die om allerlei duistere redenen beroepsmatig niet zo heel hoog aangeschreven staan. Dat die mensen vaak onder vuur liggen ligt naar mijn bescheiden mening aan de benaming van hun beroep. De naam heeft ook een afkorting in de vorm van BOA en dat is dan weer een afkorting van "Buitengewoon opsporingsambtenaar." Dat zijn mensen die vanuit hun beroep andere mensen van dienst (willen) zijn in de dagelijkse gang van het openbare leven. Mensen die je kunt betitelen als "politiehulpen". Maar ze doen hun werk al langere tijd, maar dat was dan onder de naam "stadswacht".



En nu zijn er van die "lolbroeken" die menen beledigd te worden als een dergelijke ambtenaar hen vraagt of ze de prop papier, dat lege frietbakje of ander wegwerpsel die/dat ze net op de grond gooiden weer willen oprapen en in de daarvoor afvalbak even iets verderop of naast hen in de straat willen deponeren. Wat ze dan, vooral in "(rand)-stedelijke gebieden", naar hun hoofd geslingerd krijgen is echt niet iets om dat in boekvorm uit te geven. In minder grootstedelijke gebieden is dat gescheld heel wat minder en soms "nul komma zero". Niet dat het gescheld in de meer landelijke of klein stedelijk gebieden niet voorkomt, maar het is toch heel wat minder dan in de "grote stad".

Wat BOA's zijn? Dat waren/zijn mensen die soms een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar wel in staat worden geacht in de maatschappij op nuttige wijze te kunnen functioneren. Ik zei al dat ze voorheen als 'stadswachten' werden betiteld. Tot er een hotemetoot kwam die deze naam helemaal niks vond en hem omdoopte tot "buitengewoon opsporingsambtenaar". Als je het woord opsporing ziet, ben je al gauw geneigd om aan politiefunctionarissen met de functie van speurneus te denken. Maar BOA's hebben geen enkele politionele bevoegdheid, zijn ook niet bewapend en kunnen geen 'bonnen' uitschrijven. Maar ze hebben wel de gave om met mensen te kunnen omgaan. Zeker als ze daarvoor ook (bij)geschoold worden. In mijn jaren als 'BABS' (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) heb ik er in onze gemeente een aantal van dergelijke functionarissen leren kennen. Daarbij heb ik vastgesteld dat zij met hart en ziel hun werk deden en hun medemensen die een beetje "naast de pot piesten" er op een beleefde manier op wezen/wijzen dat hun gedrag niet gewenst was/is. Toen de functie meer ingeburgerd raakte, kregen ze ook wel opdrachten die verder reikten dan alleen maar medeburgers erop wijzen dat ze hun afval niet op straat moesten gooien, maar in de daarvoor bestemde afvalbakken die in de straten neergezet waren.

BOA's: het zijn heel gewone mensen als u en ik, die blij zijn dat ze eindelijk de maatschappij van dienst kunnen zijn en er daardoor onder andere voor zorgen dat de spreuk "GOES SCHOON heel gewoon en dat DOEN WE SAMEN" in de straten en pleinen van onze diverse Goese kernen goed zichtbaar is. BOA's? Gewone mensen als u en ik, die ervoor zorgen dat de echte politiemannen boeven kunnen opsporen en vangen. En ook dat is weer een buitengewoon buitengewoon vak.

Augustinus