

De belastingdienst smeekt u

De column 'Hersenspinzel' wordt geschreven door Augustinus voor Senioren Vereniging Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand

Een minder leuke gewoonte is ons landje aan de zee is dat we aan Vadertje Staat belasting betalen. Want dat vadertje moet inkomsten hebben om zijn miljoenen kinderen een goed, leuk, gezond en veilig bestaan te kunnen bieden. En dus komen ze o.a. bij die kinderen geld halen om dat te kunnen doen. En die tijd is nu weer aangebroken. De belastingdienst van Vadertje Staat roept iedereen die daarvoor in aanmerking komt al hun inkomsten en bezittingen van het Jaar des Heren 2024 aan hen door te geven, zodat ze kunnen zien of u in aanmerking komt voor een belastingaanslag of dat u wellicht geld terugkrijgt omdat u te veel belasting, ook wel IB genoemd, hebt betaald. Als de "aanslag" eenmaal is opgemaakt krijgt u daarvan bericht. En als u nog moet betalen wordt u verzocht dat geld vóór een bepaalde datum aan hen over te maken.



Dat verzoek ziet er niet zo vriendelijk uit, want u wordt er attent op gemaakt dat u echt vóór "die en die datum" moet betalen. Doet u dat niet dan geeft Vadertje u straf en verhoogt hij het aan hem te betalen bedrag met een boete. En als u dan nog in gebreke blijft, zijn "de rapen op echt gaar". En denkt u bij uw opgave wel aan ons bekende Zeeuws gezegde: Ons bin zunig é, dus gin cent te véé opgeve. Ma ok nie te weinig.

Het gros van onze belastingplichtige medebroeders en medezusters voldoet schielijk aan de wens van Vadertje en zorgen ervoor dat die geen 'cent te veel' kan innen, omdat u niet op tijd aan zijn wens tegemoet bent gekomen. Nu las ik maanden geleden in het zes dagelijkse nieuwsbulletin dat er toch mensen zijn die proberen te ontkomen aan dat mee betalen aan Vadertjes onderhoud. Soms moeten ze er krom voor liggen om het gewenste of ge-eiste bedrag aan Vadertje af te staan en op een of andere manier lukt dat de meesten wel. En als het Vadertje zint wil hij nog wel een regeling treffen dat je er wat langer over mag doen om zijn geldhonger te stillen. Maar betalen zal je

En toch zijn er ook nog medebroeders en –wel wat minder – zusters die het verd om zo maar geld naar Vadertjes beurs over te maken. En dat zijn echt geen mensen die het moeilijk hebben om het geld dat Pappie van hen vraagt naar hem over te maken. In tegendeel zelfs. Om het populair te zeggen, zijn het mensen die bulken van het geld. Om het eens plastisch uit te drukken.

En toch proberen die zo weinig mogelijk en liefst helemaal niet Vadertje te geven waar die volgens de wet recht op heeft. Want zo is die wet nu eenmaal. Zo is er een mevrouw van de grootste bierfabriek van Nederland die via allerlei trucs bijna 0% belasting betaalt aan Vadertje staat. Vreemd en raar, maar waar. In plaats dat zij en de andere steenrijke vaderlanders hun aandeel aan het onderhoud van Vadertje Staat meebetalen, zien ze kans om dat juist niet te doen.

Vaak slagen zij daarin om hun centjes op te slaan in allerlei pakhuizen in belastingparadijzen, het op listige manier beleggen in aandelen en wat er allemaal nog meer te bedenken valt om Vadertje Staat niet te geven wat hem volgens de wet toekomt. En vaak bekleden die figuren ook naar allerlei interessante functies in het maatschappelijk leven. En waarbij van hen gevraagd wordt om het goede voorbeeld te geven op het gebied van het afdragen van belasting.

En dat allemaal onder het motto: In een eerlijke samenleving mag het ontduiken van belasting nooit mogelijk zijn. We kunnen ook zeggen: "eerlijk duurt het langst" of: "wat ge niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet."

Augustinus