

HANDJE CONTANTJE

De column 'Hersenspinzel' wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand

Natuurlijk voor iedereen en allemaal die dit geschrift lezen:

DE ALLERBESTE WENSEN voor het jaar 2024

met veel heil en zegen, geluk en gezondheid en alle andere goede dingen die je iemand maar toewensen kunt. En laten we hopen dat de oorlogstoestanden op diverse plaatsen op deze aardbol zijn beëindigd of beëindigd zullen worden. Dan heeft het "VREDE OP AARDE" van eind 2023 een gunstige uitwerking gehad.

In het zojuist verstreken jaar heb ik al nagedacht welk onderwerp ik u als eerste in het nieuwe jaar kan voorschotelen. Het werd een onderwerp waarover nog weinig stennis is gemaakt. Maar het kan wel tot flinke disputen komen als de 'hogere machten' het niet op een adequate wijze aanvatten. En dat de banken daarin niet de macht grijpen onder het mom van 'betere dienstverlening en gemak'. Want op dat gebied hebben ze flinke 'wassen neuzen'. Enne als zelfs dijkgra-vinnen er zich vorig jaar druk over maakten, dan moet ik als lid van de afdeling krasse knarren er zeker mijn zegje over schrijven. De titel boven dit gespinsel geeft duidelijk aan waarover ik het met u wil hebben: LOS GELD.

Als het aan de banken en veel snelle jongens met teveel geld ligt, bestaat er binnen niet al te lange tijd geen contant geld meer. De noemer veiligheid is daarbij gemakkelijk gebruikt. Als je net geld gepind hebt, bestaat immers de kans dat je door kwaadaardige lieden meteen van je centjes beroofd wordt.

Of je loopt de kans dat je na de opname van je geld, opgeschrikt wordt door een 'plofkraak' omdat een of andere duistere figuur van mening is dat hij of zij beter een kluis kan 'laten springen', dan in het zweet zijns of haars aanschijns het dagelijkse brood te verdienen. Er zijn echter toch nog hele volksstammen van bank-klienten, die over contant geld willen kunnen beschikken om kleine betalingen te kunnen doen of bij een restaurant, hotellift of overheidsgebouw de 'liftboy' een tip – van bij voorbeeld drie euro - te kunnen geven. Die tip krijgen de lifters liever contant dan via de bank. Want Vadertje Staat kan via de digitale betaalmachine te weten komen of iemand een fooi heeft gekregen, waardoor die bij zijn of haar inkomen geteld wordt.



Zeker als het heel wat "tippen" zijn geweest. Maar als je enkele euro's contant in de hand krijgt gedrukt is er geen belastingkraai of -haan die daarnaar kraait of kukelt. Je loopt wel de kans dat je voor het opnemen van contant geld nog een extra toeslag aan de bank moet betalen. Want bij bank 'gaat zelfs de zon niet voor niks op!' Dat schijnt onder meer gestoeld te zijn op een mening bij de Nederlandse Bank dat klanten die geld pinnen daarvoor extra moeten betalen, omdat contant geld te duur en te omslachtig is en daarom niet populair zou zijn in het midden- en kleinbedrijf en overige clientèle. Wat die klant van het midden- en kleinbedrijf daarvan vindt, wordt niet gevraagd. Ondanks dat ze de koning zijn. En met de (ver)hinderende van geld opnemen zou volgens de bankdienaren ook voorkomen kunnen worden dat mensen te veel kopen, omdat ze toch geld op zak hebben. Het is niet te filmen hoe sociaal banken dan ineens zijn.

Maar die midden- en kleinbedrijvers die niet willen dat je met papieren of muntgeld betaalt, moeten wel in het oog houden dat geld contant ontvangen ook inkomen, dus omzet, is.

En er zijn zelfs al overheidslieden die menen dat je het opnemen van contant geld tot een bepaald bedrag moet beperken. Ook hier wordt het woord 'veiligheid' ineens een veel gebruikt woord. De banken bewijzen met dit alles dat zij die 'service' voor de gewone klanten meer zien als een – om het in Hollands neer te pennen - businesscase benadering. Daarbij vergeten ze dat zij ook een sociale taak en verantwoordelijkheid hebben. Dat geldt voor de overheid al helemaal. Met dat geneuzel wordt steeds meer vergeten dat zij er zijn is voor het 'volk'.

En om met de woorden van die dijkgravin te besluiten.
“De meeste burgers zijn eerlijke mensen en moeten op
elk moment kunnen beschikken over contanten, of dat
nu veel of weinig geld is”. Zelig Nieuwjaar!

Augustinus